

## Sunuş

Âlemler Rabbinin insanın önüne serdiği nimetleri teker teker sayarak şükre çağırın Rahman sûresi, bütün bu nimetlerin en büyüğünü ise en başında zikreder: Kur'an.

Sözlerin en güzeli olarak Kur'an, Rahmân-ı Rahîm'in insanlığa sunduğu nimetlerin en büyüğü ve en birincisidir. Çünkü, insanın bu kâinat içindeki varoluşu doğrudan Kur'an'la ilgili olduğu gibi, onun bütün nimetleri 'nimet' olarak görebilmesi de ancak Kur'an'ın ışığıyla gerçekleşmektedir.

Kur'an'ın nasıl bir nimet olduğunu, Kur'an'la yaşanan hayatlar ile Kur'an'sız hayatlar arasındaki fark apaçık ortaya koyar. En başta da, Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan önceki ve Kur'an'dan sonraki hayatları... Asr-ı Saadet içinde sadece Kur'an'dan önce Ömer ile Kur'an'dan sonra Hz. Ömer denklemi dahi, Kur'an'ın insanı hangi halden alıp hangi hale kavuşturduğunun, hangi derekeden alıp hangi derecelere çıkardığının hayret verici bir delili niteliğindedir.

Kur'an'ın hayranlık uyandıran bu dönüştürücü etkisiyle

hayatları değişen insanların sayısı, Asr-ı Saadet'ten bugüne binlerle ve milyonlarla değil, ancak milyarlarla ifade edilebilir haldedir.

Bu insanlık gerçeği, ahir zaman şartlarından yakınan bugünün mü'minleri için de bir çıkış yolu gösterir. Demek ki, aslolan insan ile Kur'an'ın buluşmasını sağlayabilmektir. En başta kendimizinden şikâyetimiz varsa, aslolan iç dünyamızın bütün donanımlarını Kur'an'a açabilmek, manevî bünyemizde Kur'an'ın aydınlığından nasipsiz kalmış tek bir hücre dahi bırakmamayı başarabilmektir.

Peki, bu nasıl mümkün olabilir?

*Kur'an'la Yaşayanlar*, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselamın yol göstericiliğinde sahabilerin Kur'an'la muhatabiyetinden başlayıp Tâbiîn'e ve sonraki dönemlere dair yaşanmış olaylar ve örnek isimler ışığında bu soruya cevaplar getiriyor.

Onlar, Kur'an'la aydınlanan, şereflenen ve hayatlanan bir hayatı nasıl mümkün kılmışlardı? En başta, Kur'an'ı nasıl okumuşlardı? Nasıl anlamış, nasıl anlatmış, nasıl uygulamış ve nasıl Kur'an'la yaşamışlardı?

Bu soruların cevabını ararken kitabın içinde birbiri ardınca sıralanan isimler ve olaylar, iç dünyamızda Kur'an'la yaşamının bizim için de mümkün olduğuna dair bir ümit ve böyle yaşama yönünde bir gayret uyandırabilirse, *Kur'an'la Yaşayanlar* amacına ulaşmış olacaktır. Bu çalışma, zihinlerde ve kalplerde Kur'an'la yaşamının yoluna ve yordamına dair bir yol haritası ve işaret taşları bırakabilirse, ne mutlu bize!

Bu vesileyle, bir hususu da dile getirmek istiyorum. Bilgiye ulaşmak, Batı uygarlığının belki en önemli meziyetlerinden biri. Batının onca zaafına rağmen bütün dünyaya düşünce ve hikmet ihraç eder halde olmasının bir sebebinin de bu oluştu- ruyor. Buna karşılık, İslâm âleminde düşünce adına, hikmet adına, hakikat adına 1400 yıldır ortaya konan bu kadar çaba, emek ve eser olduğu halde, yüzbinlerce, belki milyonlarca cil-

din içindeki bu hakikatlere ulaşmak ortalama bir insan için ne yazık ki mümkün olamıyor. Meselâ her biri onlarca ciltten oluşan binlerce tefsirin içindeki nice hikmet, hayat ve hakikat dersi ne yazık ki ümmetin umumuna mal olamamış halde bulunuyor.

Bunu, bu kitap vesilesiyle yüzün üzerinde kitabı ve onbinlerce sayfayı tararken bir kez daha anladım. Bu saklı hazineden gereğince istifade edilebilmesi için, bu hazinedeki mücevherlerin bugünün insanına hitap edebilir bir kıvamda gün yüzüne çıkarılması gerekiyor.

*Kur'ân'la Yaşayanlar*'ın bu anlamda da bir hizmet göreceğine inanıyorum. Dileriz, bu çalışmamız, bu anlamda da bir başlangıcı ifade eder.

Bu arada, bir hatırlatmayı da unutmamamız gerekiyor. Elinizdeki kitap, 'Kur'ân'la yaşayan' örnek insanların ancak çok azına dair dersler ve hatıralar içeriyor. Sahilsiz bir okyanusa girdiğimizin farkına vararak ilerleyen çalışmamız içerisinde topladığımız malzemenin ancak az bir kısmını bu kitapta değerlendirebildik. Gönlümüz ne kadar istese de, kitabı rahat okunabilir bir hacimde tutma endişesiyle, başka nice güzel örneğe kitabımızda yer veremedik. İnşallah, bu çalışmamızı takip eden yenileriyle o isimlerin hayatlarıyla sundukları örnekliği de bugünün insanların nazar-ı dikkatine arzederiz, ümidindeyim.

Sözü daha fazla uzatmadan, sizleri Kur'ân'la yaşayan güzide simaların hayatları ve hatıralarıyla başbaşa bırakıyor; Rabb-ı Rahîm'den hepimiz için Kur'ân'ın aydınlığından bir an bile mahrum kalmayan aydınlık bir hayat diliyorum.

METİN KARABAŐOĐLU

*Erenköy, 6 Ramazan 1432/ 6 Ağustos 2011*