

II.

Nasıl bir peygamber?

“ŞAŞILACAK İŞ! BU NASIL BİR PEYGAMBER? Bizim gibi yiyip içiyor, çarşıda gezip alışveriş yapıyor!”¹

Kırk yıldır aralarında yaşayan, üstelik ‘el-Emîn’ diye övdükleri Muhammed b. Abdullah emanetlerin en büyüğü ile karşlarına gelip “Lâ ilâhe illallah deyin, kurtulun!” davetini onlara ilettiğinde, Kureyş müşrikleri işte bu sözlerle itiraz etmişlerdi.

Sonra, kendi akıllarınca bir peygamber tarifi getirmişlerdi:

“Kendisiyle beraber olup da onu tasdik eden ve bizi Allah’ın azabıyla korkutan bir meleğin ona indirilmesi gerekmez miydi? Yahut, ona gökten bir hazine indirilip de geçimini ondan temin etseydi ya? Veyahut, bir bahçesi bulunsaydı da, ondan yiyip dursaydı ya?”²

Onların istediği, böyle bir peygamberdi. Yemeyen ve içmeyen. Evinin ihtiyacı için çarşıda dolaşp alışveriş yapmayan. Evinin geçimini düşünmesi gerekmeyen. Bilakis, yanında herkesin gördüğü bir melek dolaşan ve gökten inmiş bir hazine-

den geçinen. Her gün bir mucize bahçesinden biten meyveleri ve bir semavî sofradan inen yemekleri yiyip içen...

Oysa âlemlerin Rabbi, peygamber olarak, içlerinden birini seçip göndermişti. Tanıdıkları, bildikleri birini... İçimizden birini bizim için peygamber olarak seçmişti Rabbü'l-âlemîn.

Çünkü ancak bizimle aynı hayatı yaşayan biri, yürümemiz gereken yolu bize öğretip gösterebilir. Ancak bizim gibi acıkıp doyan, bizim gibi aç kalınca halsiz düşen, bizim gibi sıcaktan da soğuktan da etkilenen, bizim gibi evinin geçimini düşünmesi gereken biri bize öğretici ve yol gösterici bir rehber olabilir. Yanında bir meleğin hazır durduğu ve her istediğini derhal ona sunduğu bir peygamber bize nasıl örnek olabilir? Her Allah'ın günü indirilmiş özel bir hazineden geçinen, acıktığı her vakit gökten inen bir sofradan yahut bitimsiz bir bahçeden yiyip içen biri, bize nasıl yol gösterebilir?

Kaldı ki, peygamber böyle biri olsa bile, Kureyş'in müşrikleri, bu kez daha gür bir sada ile itiraz edeceklerdir. Âlemlerin Rabbinin peygamberiyle gösterdiği yolu seçmemek için, bu kez "O bambaşka biri" diyeceklerdir: "Baksanıza; ne bizim gibi yiyip içmeye ihtiyacı var, ne evinin geçimini düşünmeye. Biz onun gibi miyiz?"

Âlemlerin Rabbi, bizim gibi birini peygamber olarak seçmiştir bizim için. İçimizden birini... Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselam, bizimle aynı donanımlar ve ihtiyaçlar içinde olduğu için bizim peygamberimizdir. Bizim gibi acıkıp doyduğu, bizimle aynı havayı soluduğu için. Bizim gibi hastalanıp bizim gibi şifa bulduğu için. Bizim gibi yorulduğu ve dinlenmek için bizim gibi uyumaya ihtiyaç duyduğu için...

Bizimle aynı gökkubbe altında aynı günleri yaşadığı için. Her günümüzü ve bütün ömrümüzü nasıl yaşayacağımızı bize böylece gösterebildiği için...

